

Protocol

* Schoolverlaten *



o.b.s. de Wezeboom

Inleiding

Voor u ligt het protocol schoolverlaten van o.b.s. de Wezeboom.

Kinderen kunnen, om verschillende redenen, onze school verlaten. Meestal is dit na hun basisschoolperiode, na groep 8. Toch komt het ook wel eens voor dat kinderen om andere redenen onze school verlaten. Die redenen kunnen divers zijn.

In dit protocol wordt de procedure omschreven van hoe wij afscheid nemen van onze leerlingen, wanneer zij onze school verlaten.

Definitie schoolverlaten

Wij beschrijven twee types schoolverlaters:

- 1) Na groep 8. Deze kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs.
- 2) Tussentijdse schoolverlaters. Deze kinderen gaan van onze school, omdat zij; verhuizen, naar speciaal of hoogbegaafd onderwijs gaan, kiezen voor een andere basisschool.

Deze kinderen hebben toch enige tijd bij ons op school en in een groep gezeten.

Wij vinden het belangrijk om afscheid van hen te nemen.

Afscheid

Omdat wij twee types schoolverlaters beschrijven, nemen wij ook op verschillende wijze afscheid van de kinderen.

Na groep 8

De meeste van deze kinderen hebben er al een hele basisschoolperiode opzitten. Een nieuwe fase van onderwijs breekt aan.

Wij nemen op de volgende wijze afscheid van hen:

Groepsuitje

- De leerkrachten van deze groep trakteren de kinderen op een uitje. Dit vindt plaats op de laatste woensdagmiddag van het schooljaar.
Het uitje wordt georganiseerd door de leerkracht(en) en wordt betaald door de OR (max. € 20,- per leerling).
- Afscheid ouders groep 8: Ook de ouders van de kinderen nemen soms afscheid van een hele periode. Ook hen willen wij niet vergeten bij het afscheid nemen.
Als de kinderen en hun leerkracht(en) terugkomen van hun uitje, gaan we nog even gezellig met elkaar afscheid nemen onder het genot van een hapje en een drankje. Dit doen we op school. Hierbij zijn aanwezig: Kinderen en ouders groep 8, directeur en team.
Dit afscheid wordt georganiseerd door de school en wordt betaald door de OR (Zie hierboven: totaal max. € 20,- per leerling).
- Tijdens dit afscheid krijgen de kinderen een leuk presentje/ aandenken van de school. Tevens ondertekenen en krijgen zij een diploma (zie bijlage).

Afscheidsfeestje

- De kinderen van groep 8 nemen ook afscheid van alle andere kinderen. Dit doen zij op de laatste woensdag van het schooljaar.
- Onder begeleiding van hun leerkracht, organiseren zij een gezellige dag op het plein. Zij zorgen zelf voor; uitnodiging, planning, traktatie, materialen, begeleiding etc.

De kinderen van groep 8 zijn hierna vrij van onze school. Zij hebben vanaf woensdagmiddag al zomervakantie.



Tussentijds schoolverlaten

Soms gebeurt het dat er kinderen al eerder onze school gaan verlaten. Zij gaan dan, op een andere basisschool, hun schoolperiode vervolgen.

Wij nemen op de volgende wijze afscheid van hen:

- Afscheid in de eigen groep. Op de allerlaatste schooldag staan wij stil bij het afscheid. Het kind krijgt een leuk groepscadeau en mag trakteren in de groep. Ouders van het kind mogen hierbij aanwezig zijn.

Afscheidcadeau

Wij willen de schoolverlaters graag een leuke herinnering geven aan hun periode bij ons op school.

- 1) Deze kinderen krijgen een fotoboekje van de school. Dit is een boekje met foto's van hun schoolkamp + een persoonlijk berichtje van de leerkracht.
Dit kan een 'Wordle' zijn of een persoonlijk gedicht.
De aanschaf gebeurt in overleg met de OR.
- 2) Deze kinderen krijgen een leuk aandenken van hun groep. Dit is een vriendenboekje. Alle kinderen en leerkracht(en) hebben hierin een leuke herinnering aan het kind opgeschreven en/of getekend. Al deze bladen worden samengebonden als een boekje.
Dit boekje kan in een thema zijn, waar het kind van houdt.

Een mogelijk voorbeeld van zo'n bladzijde kan zijn:



De pagina is uiteraard aan te passen aan de interesses van de vertrekkende leerling.
Op het voorblad komt een groepsfoto met zwaiende handen.